



Kom met de Nationale voorleesdagen naar Museum Kennemerland

Een verhaaltje voor het slapen gaan

27 januari 2018 aanvang 19.00 uur

Wij vinden het leuk jullie een keer 's avonds in het museum te ontvangen. Dan is het donker en ziet een museum er echt heel anders en spannender uit.

Wat gaan we deze avond allemaal doen:

Betty de Boer zal deze avond een aantal spannende verhalen - sagen en legenden - uit onze omgeving voorlezen. Tussendoor gaan wij met elkaar kijken naar een paar afleveringen van de Nederlandse televisieserie Floris (oorspronkelijke titel: Floris en de Fakir).

Wij richten een speciale voorleeshoek in. Je kunt tijdens het voorlezen op de grond zitten, neem daarom een kussen mee.

De avond is voor **kinderen in de leeftijdscategorie 8 – 12 jaar.**

Om 18.45 uur gaan de deuren van het museum open en wij starten de avond om 19.00 uur. Het einde is om 21.00 uur gepland.

De kosten bedragen € 2,50 p.p. inclusief consumpties

Misschien vinden jouw ouders het leuk om met je mee te komen. Dat kan natuurlijk maar dan maximaal één ouder per kind.

Het is belangrijk dat jij je van tevoren aanmeldt.

Aanmelding via: educatie@museumkennemerland.nl

Graag vermelden: **Voornaam, achternaam en geboortedatum**

Tot zaterdagavond 27 januari!



De jurk die Betty de Boer deze avond zal dragen is beschikbaar gesteld door: "Goed voor elkaar" Maerten van Heemskerckstraat 18, Heemskerk